

SKRÅ-EN



**Lokalbladet for Fællesvirke Vest
Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted
Nr. 86 - september 2013**

SKRÅ-EN

SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Forsiden

Vi har endnu engang fået lov at gengive en af Jens Larsens arbejder. Denne gang er det en akvarel af Ederfuglen, en typisk saltvandfugl, og landets mest almindelige dykand. Hannen, som vi her ser i pragtdragt, er meget let at kende i sin sort-hvide dragt med den markante, sorte, hættelignende tegning på hovedet, og den grønne nakke. De danske Ederfugle overvintrer hovedsagligt i vore indre farvande, her får de selskab af enorme mængder trækfugle nord fra.

Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Orla Thomasberg, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 1. november 2013.

Indhold

Fra redaktionen	4
I Skærum sker der noget	4
KFUM Spejdernes sommerlejr 14.-16. juni	5
Egnsarkivet for Aasted Sogn	8
Gymnastikprogram sæsonen 2013/2014	9
Lokal-kalenderen	10
Tysklandstur	12
Om 'Landsbyfællesskab'	13
Spejder-opstart efter sommeren	14
Mikkelsdag	15
Sommerlejr	16
Nyt fra Skærum	18
Af Aasted Sogns historie	19

**Den rullende
gardinforretning...**

- kommer gerne til Dem, såvel dag som aften, helt uforpligtende naturligvis.
Se hele udvalget i rette omgivelser, hjemme hos Dem selv!
Få ideerne hos...



Gardinbussen ApS **98 43 11 88**

v/Preben Vestergård, Hjerringvej 237, 9900 Fr.havn. www.gardinmanden.dk

Fra redaktionen

Et lille opråb til vore læsere

Du læser nu i det nyeste nummer af Skrå-en. Vi håber at du har glæde af at læse om Lokalsamfundet, og dets foreninger.

Vi gør vort bedste for at finde noget, som kan interessere, men der er ingen tvivl om at det kan gøres bedre, måske har du en ide til noget, som vi bør skrive om.

Når du nu alligevel sidder ved Computeren, så send en mail til os med ris, og gerne lidt ros. Når vi gerne vil have en mail fra dig, er det fordi, vi på den måde kan se, hvor mange der læser Skrå-en.

Mail: ove@skolely.dk

I Skærum sker der noget

Af Alice Schneider

Frederikshavn Kommune har givet Skærum Ungdomshus til Skærum-borgerne. Der er lavet nye vedtægter, og der er nedsat en bestyrelse. Huset var helt tomt for både møbler og alt køkkengrej. Men der var ingen penge, så det var dejligt, at der var så mange ildsjæle i det

område. Der blev indkaldt til stormøde, og der mødte mange mennesker op.

Forslag til anvendelse af huset var mange. Der blev foreslået: madlavning, edb-undervisning, brygning af lokalt øl, undervisning i skak, bankospil og meget, meget mere.

Den 10. juli mødte 17 mennesker op for at starte rengøring af hus og tilhørende grund (har næsten ikke været brugt i flere år). Så det blev en større omgang. Men alle gik i gang med det, de kunne overse og overkomme.

En havde skaffet masser af flot porcelæn, bestik og mange gryder samt stegepander. Der var også kommet en hel del møbler – både kontorstole flere borde og læderstole.

Der blev arbejdet ihærdigt, men vi blev slet ikke færdige, så lørdag den 17. august mødte vi igen talstærk op, og nu fortsatte arbejdet.

Nu kan vores hus tages i brug, men der skal arbejdes meget mere på det. Bare det, at det kan bruges er ok, og det første som sker, er hjertestartskursus tirsdag den 20. august.

Alt i alt er vi meget tilfredse med huset, som nu hedder "Aktivitets-huset".

KFUM Spejdernes sommerlejr 14.-16. juni

Af Ulla Rømer Isaksen, Spejderleder

Sommerlejren for Ulvene og Bæverne i Ravnshøj og Skærum gik i år til Bjergby. I år havde vi 37 friske spejderdrengene og -piger i alderen 5-10 år, og til at holde styr på tropperne var vi 7 ledere med på lejren. Vi havde bestemt, at i temaet i år skulle være et mærke, de kunne tage. Mærket vi valgte, blev 'Jeg Kan Selv'. Til dette mærke skulle børnene starte allerede hjemmefra med at lave nogle opgaver: De skulle smøre deres egen madpakke til fredag, pakke deres egen taske, og huske et par rene aflagte strømper.

Med frivillige forældre til at køre, ankom vi alle fredag ved aftensmadstid i Bjergby. Spejderne blev delt op i deres telte og fik pakket ud. Efter aftensmaden, som jo var deres medbragte madpakker, var der dømt leg og bålhygge for resten af aftenen.

Lørdag morgen stod vi op til et super vejr og efter både honnør for flaget, morgengymnastik, -sang og -mad, var vi klar til formiddagens arrangementer. Børnene gav sig i kast med både at save og hamre, så resultatet blev de fineste biler.

Erling Christensen Møbler A/S

Hørnestevej 342, Hørneste, 9870 Sindal . Tlf. 98 93 61 55 . Fax 98 93 69 55

MØBLER . TÆPPER . TRÆGULVE . GARDINER . FARVER . HVIDEVARER
BRUGSKUNST . BELYSNING . KØKKENER . BAD . TOTALINDRETNING

De skulle lære at pakke en pakke ind med papir, tape og bånd. Dernæst skulle de se, om de kunne samle en lommelygte selv, og den sidste opgave var at lave en handskedukke af de aflagte strømper, som de alle havde haft med hjemmefra. Da blev fantasien rigtig sat i gang. Der var både farverigt garn, perler og mosgummi, de kunne bruge til at lime eller sy på, som de havde lyst til.

Over middag var deres opgave så, at de i små hold skulle øve et lille skuespil, de selv fandt på, med handskedukkerne. Stykkerne skulle de opføre for os andre efter aftensmaden. Til kaffetid havde vi inviteret de store spejdere til at komme og lave et lille løb for Ulve og Bævere. Det var også en succes. Der var bl.a. lidt om de nordiske flag, gæt hvor mange tøjklammer der var i et glas, støvlekast osv. Hele dagen var der bare SUPER solskinsvejr, så vi fik godt brug for solcremen.

Menuen til aftensmaden bestod af pandekager på bål med salat og kødsauce. Det smagte godt i hver en mund. Alle børnene havde fået øst en god portion op, og var godt i gang med festmåltidet. Samtidig var vi ved at få bagt de sidste pandekager på bålet til lederne. **SÅ ÅBNEDE SLUSERNE SIG ELLERS LIGE.** Startskuddet var et par vilde vindstød og så regnede det ellers i en rasende fart, så pandekager måtte være pandekager, og vi flygtede

alle i ly i det telt, hvor vi nu lige stod tættest på.

Efter et lille stykke tid, kunne vi godt se, at det ville vare ved, så alle spejdere blev sendt ind i salen i spejderhytten. Kakkellovnen blev tændt op, og der blev fundet nogle tæpper og håndklæder frem til de, som var blevet gennemblødte. Samtidig fik vi reddet lidt af madden, så de, der ikke havde nået at få noget at spise endnu, og så kunne få stillet deres sult. Pandekagerne, som vi havde efterladt på bålet i en flyvende fart, var fuldstændig druknet sammen med gløderne.

Der kom jo adskillige kæmpe tordenbrag, og lynene lyste hele himlen op under uvejret. Nogle af børnene tog det ganske roligt, mens de, spændte som de var over hele situationen, spurgte om, hvor de så skulle sove, hvis al den styrtregn og hagl og uvejr blev ved hele natten. Men så kunne vi svare, at hvis nu uvejret blev ved hele natten (hvad vi nu ikke troede, ville ske, og det gjorde det jo ej heller), så sov vi alle bare inde i den store sal i hytten.

Andre af børnene var helt ulykkelige over det voldsomme vejr, så dem trøstede vi på bedste vis. Alle børnenes sovebamsere blev også halet i land nede fra teltene, og det var som om, det lige gav lidt ekstra tryghed og børnene faldt lidt til ro og hyggede sig med dem. Vores aftensmenu var jo druknet,

men desserten blev improviseret til at blive æbler og kolde skumfiduser, for mange af børnene havde virkelig set frem til at få skumfiduser på bål, men det kunne de jo godt se, var ret håbløst som det så ud på det tidspunkt.

LANGT OM LÆNGE stoppede uvejret, og det klarede op igen. Vi gik udenfor og fik resten af aftensmåltidet samlet op. Bålet blev vækket til live, og så blev der poppet popcorn til den store guldmedalje, som vi guffede i os, imens vi så alle spejdernes små eventyr med handskedukkerne blive opført. Det var nogle rigtig fantasifulde historier, de havde fundet på, så det var rigtig flot og de fik alle store

bifald. Søndag morgen efter vores morgenritualer pakkede vi lejren ned sammen med forældrene, som var kommet for at hjælpe. Alle vore trætte, men stadig glade Ulve og Bævere fik overrakt deres 'Jeg Kan Selv'-mærke for et veludført stykke arbejde, inden vi alle kørte hjem og blev sat i blød ;0)

På vores sommerlejr i år var vi rigtig glade for al den hjælp, vi fik af Jer forældre, de lækre kager og pizzasnegle mv. Tusind tak. Ps. der manglede jo sådan set en sidste opgave i at have gennemført mærket, nemlig at lave sin egen refleks. Denne har børnene lavet i foråret.

Jørgen Jørgensen Oliefyr Service

Vestermarksvej 45, Kvissel
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 48 46 98

Mobiltlf. 40 41 46 98

Egnsarkivet for Aasted sogn

Vi er nu i september måned, og Egnsarkivet er igen åbent, hver torsdag fra 14.30 til 16.30, i lokalerne under skolen i Ravnhøj.

Der er efterhånden samlet ca. 2000 billeder, 162 kasser med arkivalier af forskellig slags, og 34 ringbind fyldt med avisudklip om hvad der er sket i sognet. Her er meget at opleve om lokalsamfundet, vi glæder os til at du kigger indenfor.

Med venlig hilsen
Egnsarkivet

Mejling Landhandel

V/ Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf. 22 44 43 19

Lej en pølsevogn

Stubfræsning

Græsslåning

Gymnastikprogram sæsonen 2013/2014

Sæsonen starter 16. september 2013. Første gang er gratis, så mød op og se om det er noget for dig!

HOLD	HVORNÅR	INSTRUKTØR
Gymnastik piger 0 kl.-2 kl.	Mandag 17.00 - 17.55	Maria Rafn
Line-dance M/K: voksenhold	Mandag 18.30 - 20.00	Birgitte Dela
Forældre/barn: gå børn - 3 år	Tirsdag 17.00 -17.55	Julie Tyron/Signe
Dagmotion M/K: Voksenhold	Onsdag 16.00 - 16.55	Vera Holm
Springløpper: dreng 5-8 år	Onsdag 17.00 - 17.55	Nicholai Neergaard
MBL damer: voksenhold(16år)	Onsdag 19.00 - 20.15	Tina Møller Madsen
Seje gymnastik prinsesser og pirater: Piger og drenge 3-5 år	Torsdag 17.00- 17.55	June Pedersen
Motion for M/K 30 +	Torsdag 19.30-20.45	Heidi Thorning

Al gymnastik foregår i gym. Salen ved ravnhøj skole

Kontingent sæsonen 2012/2013

Børnehold(24 gange)	300 kr.
Forældre/barn (én voksen og ét barn) *(24 gange) * Har man flere børn med, er der et tillæg pr. ekstra barn på	300 kr.
Voksenhold (24 gange)	150 kr. 400 kr.



RAVNSHØJ GYMNASTIKFORENING

Lokal-kalenderen

Øvrige begivenheder

Kvissel Borgerforening

Søndag den 17. november: Julebanko

Søndag den 1. december: Juletræstænding

Bemærk: Ved fremvisning af dit medlemskort er der ved arrangementer en fordel.

Få yderligere info på www.kvisselborgerforening.dk hvor du kan følge med i hvad der sker og hvor det sker.

Kvissel Pensionistforening

9/9, 7/10, 4/11: Banko Spil - kl. 13

17/10, 21/11: Fællesspisning kl. 12 (70,- kr. pr. gang)

17/10: Foredrag m/ Hardy Jespersen

21/11: Syng sammen med 3 fra "Trækfuglene"

16/12: Julefrokost kl. 12 (75,- kr.)

16/12: Banko og Amerikansk Lotteri

Ravnshøj Venner og Aktivitetsgruppe

10/9 kl. 18: Høstfest (middag)

15/10 kl. 17.30: Aftenbanko

12/11 kl. 18: Mortensaften (middag)

26/11 kl. 13- ca. 17: Juletur med bus til Sæby

7/12 kl. 13: Julefrokost

10/12 kl. 13: Julebanko

Hver 3. tirsdag i måneden (sep., okt., nov.): Banko - kl. 13

Onsdag aften: Præmie whist - kl. 19

Skærum Sogneforening

Efteråret: Spis sammen

1/12: Juletræsfest

11/2 2014: Generalforsamling

Lokal-kalenderen

Faste arrangementer

Egnsarkivet for Aasted Sogn

Kælderen under Ravnshøj skole.

Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.30

juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.

Åbent: 14. og 28. september, 12. og 26. oktober, 9. og 23. november og

7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - 21.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum

Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.30

Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben

Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne.

TYSKLANDS TUR



Den 5. oktober arrangerer Kvissel borgerforening i samarbejde med Frederikshavns turistbusser en tur til grænsen, for alle som har lyst.

Det koster kun 260kr. pr. person inkl. morgenmad og middagsmad.



Der er plads til 50 pers. i bussen, så det er først til mølle princippet.

**Bussen køre fra Kvissel lægehus kl. 7³⁰
Hjemkomst ca. 19³⁰**

Tilmeldingen og betaling kan ske til Diana Christiansen Tolnevej 6

S.U. Senest d.28. september

**Med Venlig Hilsen
Kvissel Borgerforening**



Om 'Landsbyfællesskab'

Af Kirsten og Helge Skrubbeltrang

Udenforstående har lagt mærke til, at der i Åsted tilsyneladende er et sammenhold og "kommen hinanden ved" som er bemærkelsesværdig.

Som beboer og som en del af det tænker man nok ikke nærmere over det, men når man bliver gjort opmærksom på det, giver det alligevel anledning til at fundere lidt over det og spekulere på om det nu også kan passe og i givet fald hvorfor.

I 1700 tallet var der i Aasted Sogn flere bonde landsbyer, som havde et udstrakt samarbejde et "landsbyfællesskab". Dette samarbejde var nødvendigt og resultatet af en lang udvikling. Fællesskabet fungerede også som et socialt sikkerhedsnet, og ofte var beboerne også mere eller mindre i familie med hinanden. En sådan bonde-landsby var Åsted by også tidligere et karakteristisk eksempel på.

Den almindelige udvikling med udflytning af gårdene, den store reduktion af beskæftigede ved landbruget mv. har så betydet, at det oprindelige "nødvendige" fællesskab ikke mere er tilstede. Landsbybeboerne har derfor ikke noget arbejdsmæssigt fællesskab mere. Mange har ikke hverken familie eller lokale relationer til om-

rådet, men har bosat sig her af andre årsager.

På trods af det er der i Åsted by opstået en anden form for fællesskab. Ikke noget som helst formelt men helt og ganske frivilligt. Der er en naturlig og umiddelbar interesse for hinanden og for området som er meget positiv- og måske også unik.

De sidste 15 - 20 år har man fundet sammen om at arrangere et årligt "Åsted Træf". En sammenkomst, som afholdes på skift hos de forskellige beboere, og der deltager gerne 40 til 50 personer i alle aldersklasser, fra over 80 år til spædbørn.

Der er også blandt mange af beboerne et stort ønske om og vilje til at sikre, at området og byen kan fremstå pæn og attraktiv.

Mange frivillige timer og kræfter bliver brugt på det – også uden for egen matrikel. Græs bliver slået, hække klippet o.s.v. Man ser gerne og lægger også kræfter i at udvikle og forbedre de rekreative muligheder, som ligger lige for i den tilhørende "Fælled" (Fælles gade og lergrav).

Operation nabohjælp som andre steder måske er sat i system fungerer her uden særlige regler. Der bliver holdt øje med husene, når nogen er bortrejst, og har nogen

i specielle situationer behov for støtte eller omsorg sker det helt umiddelbart.

Spejder-opstart efter sommeren

En sommeraften blev der ved hjælp af lidt telefonsnak kaldt sammen til fælles kaffebord. I løbet af nogle timer kunne der så samles over 20 beboere til kaffe og hygge i "fælled" med udsigt over sø og mark. Det er meget positivt, at ikke mindst de yngre beboere gør en stor indsats med at sikre, at byen nu og fremover kan fremstå med attraktive omgivelser, og med et godt socialt fællesskab.

Om fællesskabet er opstået af historiske grunde eller det er tilfældigt og skabt som følge af de enkelte beboeres interesse og holdning, vil nok kræve en større undersøgelse og udredning. Det har slet ikke været hensigten med dette indlæg. Kun det i al fredsommelighed at bemærke at den megen tale om egoisme og væren sig selv nok absolut ikke er den fremherskende tendens i Åsted.

Vi ses efter sommerferien til en ny spejdersæson med masser af sjov og udfordringer, så kom og vær med.

Bævere og Ulve i Skærum starter op igen torsdag d. 29. august kl. 18.00-19.30.

I Ravnshøj starter Bæverne op tirsdag d. 20. august kl. 17.00-18.30 og Ulvene starter igen tirsdag d. 20. august kl. 18.30-20.00.

Spejderne (de store) starter op i Ravnshøj mandag d. 19. august kl. 18.00-21.00, hvor vi ser meget frem til at modtage de nye oprykkere.

Mikkelsdag

Af Orla Thomasberg

I dag overser vi en mærkedag, som havde betydning i tidligere tid. Det er Mikkelsdag, som er den 29. september. Dagen blev fejret som helligdag frem til helligdagsreduktionen i 1770.

Dagen er opkaldt efter Ærkeenglen Michael. Michael er dragedræberen, han er derfor som regel gengivet til hest med en lanse, hvormed han spidder dragen. I Danmark kalder vi ham Jørgen. Skærum kirke er viet til Sankt Jørgen, og der er en kilde i Katsig bakker, som hedder Sankt Jørgens kilde, der siges at have undergørende virkning.

I gamle dage var Mikkelsdag skiftedag for "Tyendet" på landet. Man anså Mikkelsdag for at være sommerens absolutte slutdato. De folk, man havde hyret om sommeren til høstarbejde, var der ikke mere brug for, høsten var forbi, og derfor måtte de flytte. Mikkelsdag var også den dag, hvor der skulle betales renter og afdrag af eventuel gæld.

Der er mange vejrvarsler knyttet til Mikkelsdag:

Er nætterne før Mikkelsdag klare, bliver vinteren streng.

Smukt vejr på Mikkelsdag varsler en streng vinter for, ligeså dybt som solens lys rækker ned i søens vand på denne dag, ligeså tyk bliver vintrens is.

Mikkelsdag skulle helst være en vindstille dag, for hvis en tot fåreuld, som blev lagt på trappestenen, kunne blæse væk, varsledes en streng vinter med mangel på foder til dyrene. Torden på denne dag varsler stærke efterårsstorme.

Hvis man vil bevare sit helbred vinteren igennem, må man på denne dag drikke et godt glas mjød på fastende hjerte. Dette sidste er jo nok værd at prøve.

Ager Christensen Tømrermester

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk

Sommerlejr

*Af Stephanie Hasle Laursen, Senior
Spejder Ravnshøj*

Som enhver spejder ved, så er det jo et must at skal på sommerlejr, og det har os fra Ravnshøj Skærum troppen også været.

Vi startede ud mandag morgen med at køre til Gl. Ry, hvor vi fik sat 4 kanoer i vandet, og så kom vi af sted. Vi tog det stille og roligt til at starte med, og kom i gang og fandt tempo og rytmer. Efter et par timer i kanoerne lagde vi til og fik spist og tanket op, hvorefter en hel masse ny energi kom frem. Vi kom efter nogle timers sejlads i kanoerne kom vi frem til pladsen hvor vi skulle overnatte, der fik vi så bygget bivuakker og kom i gang med at lave med.

Næste morgen satte vi kurs mod Himmelbjerget, hvor vi skulle til tops. Og efter kort sejlads kunne vi se Himmelbjerget, hvor vi lagde til ved foden. Da alle havde fået strukket benene efter at havde siddet ned, begav vi os atter mod toppen.

1km var gået op af "bjerget", og vi nåede toppen hvor vi holdt et kort hvil, og gik derefter ned til en plads med kiosker, hvor alle så købte is til at forny energien. Vi vendte atter mod bunden hvor vores kanoer lå til, og så satte vi kursen mod næste stoppested, De Små Fisks Teltplads. Men inden vi ankom dertil

holdt vi pause med middagsmad og afslapning. Et par timer senere ankom vi til pladsen, og vi fik endnu en gang sat bivuakkerne op, imens vores ledere gik efter maden. Efter at havde spist blev der ellers bare hygget ved bålet, pjattet, og badet i Gudenåen.

Næste dag begav vi os mod Silkeborg, en kort, stille og rolig tur. Der lagde vi til, og vi var inde i byen for at kigge os omkring og købe lidt til turen. Nogle af vores spejder, købte endda fiskesnørre og krog for at prøve at fange fisk, men det var uden held, så fisk fik vi ikke ud af det. Efter pausen fortsatte vi ellers af sted, igennem Silkeborg Sluse, og videre for at finde pladsen til den sidste overnatning.

Det var nogle baske søer vi skulle over nogle steder, men vi klarede den. Vi kom frem, og efter kort tid var der tændt bål, og bivuakken var for sidste gang på denne tur sat på. Efter mad og opvask, var der dømt hygge ved bålet, inden folk kravlede i poserne, så der var vandmelon, og fællessnak rundt om de knitrende flammer - ren hygge!

Næste morgen fik alle pakket sammen, og vi lagde fra land. Ruten som man ellers havde forventet

ville tage nogle timer, var meget kortere og hurtigere end vi egentlig havde troet, og da vi først skulle hentes af forældre 14:00 ved Kongens Bro, så kunne vi jo lige så godt bare drive det meste af vejen, hvilket var utroligt hyggeligt.

Så blev der delt guf på tværs af kanoerne. Da vi efter få timer lagde til ved Kongens Bro, var der ikke så meget at lave, så der blev bare slappet af i skyggen, og spist middagsmad, samt lidt kage.

Man må ærligt talt sige at det var en fed tur, og sikkert ikke sidste gang vi er af sted, på Gudenåen for at sejle i kanoer. Der blev hygget, badet og snakket i massevis, og alle var glade, så det var jo godt.



Kvissel Tømrersjak ApS

Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med løsning af små som store opgaver.

Ring til os. Vi giver gerne et godt råd eller et uforpligtende tilbud.

Se nærmere på www.kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: 2032 7009
leif@ksjak.dk

Nyt fra Skærum

Af Alice Schneider

Søndag den 26. maj blev den årlige gudstjeneste afholdt i Katsig Bakker. Vejet var rigtig fint, med høj sol, og der var mange mennesker, som havde fundet vejen ud i de dejlige Bakker.

Flade Kirkes sangkor underholdt med flere gode indslag. Og Aalborg Blæsergruppe spillede rigtig smukt og dejlig – også med flere herlige indslag. Pastor Erik Colding Thaysen talte om nærvær og om at nyde nuet. Igen en dejlig oplevelse i Katsig Bakker.

Lørdag den 27. juli blev der holdt skovfest i Katsig Bakker. Der mødte mange mennesker op, som startede med at grille mad og spise sammen. Vejret var helt perfekt. Det havde regnet om formiddagen, så nu var der bare rigtig friskt og dejligt at nyde skoven.

Senere var der traditionen tro kage-konkurrence, og det var som sædvanlig rigtig spændende. Tobias vandt med den flotteste kage og Freja havde bagt den allerbedste kage af dem alle sammen. Der blev danset i bakkerne til den lyse morgen – også en god, gammel tradition.

Næste år bliver festen holdt i byen – på vores flotte og dejlige legeplads.

Tirsdag den 20. august afholdt Distriktsudvalget og Skærum Sogneforening Hjertestartkursus. Alle husstande var indbudt på vores hjemmeside og ved opslag på opslagstavlen.

Det var et tilbud fra "Klar parat hjertestart" Frederikshavn Kommune. Der mødte 15 mennesker op, og det var et virkelig lærerigt kursus. Nu vil Alice Schneider søge Distriktsudvalget og Tryg Fonden om en hjertestarter, da vi mener, der er god brug sådan et apparat, når vi nu har gennemgået dette kursus.

Af Aasted Sogns historie

Et Natmandsbryllup

Af Orla Thomasberg

Et notat i Aasted sogns kirkebog for året 1791 fortæller os lidt om, hvordan man behandlede mennesker, som levede på samfundets absolutte bund. Natmandsfamilierne ville ingen have med at gøre, de var ildesete. De fik kun det arbejde andre ikke ville røre ved, som at flå selvdøde dyr eller være Bødlens medhjælper. Ellers måtte de flakke om og tigge for at opretholde livet.

Vi lader Notatet tale for sig, her er det:

Trolovelse 21. juli 1791 mellem Natmand Niels Nielsen Højstrup og Anna Marie Hansdatter begge af Hult i Lendum sogn vies 15. september 1791.

Lovermænd (Forlovere): Christen Jensen af Hvidsted i Tårs sogn, stedfader til ægteanden, og Jacob Christensen af Vrå by (Øster Vrå) i Torslev sogn, en bekendt af ægteanden.

N.B. Disse Natmandsfolk, flakkede om med hverandre i 7 år, uden at være ægtefolk, og uden at søge herrens bord, og avlede i dette tidsrum 3 uægte børn med hverandre.

Dette androg jeg for Biskop Studsgaard, som gjorde forestillingsbrev til hans majestæt kongen. Hvorpå der under 12. september 1788 blev resolveret at denne Niels Nielsen

og Anna Marie Hansdatter der havde udholdt, hver for sig 8 dages fængsel, på vand og brød. Bliver at udstå himlens disciplin til privat Absolution (tilgivelse), og altes sakramenter antages. Samt Communieret (indbudte) til sakramentet, bliver de af mig antagne i Aasted kirke, Trinitatis søndag 1791, efter forudgående prøvelse i vor allerhelligste kristelige børnelærdom. Da deres kundskab blev befundet at være jævngod, og deres hjerter syntes at være rorte af skamfuldhed, over deres afvigelse fra herrens bog. Dog ikke uden håb til guds forbarmsels nåde i skriftet. Lige som de også begge lovede forbedring, med guds understøttende nåde, og at underkaste sig samme i deres ganske levned.

Årsagen til at det kongelige reskript, har haft så lang henstand. Er denne at de ingen Lovermænd har kunnet forskafe, før nu da de 2 forannævnte mænd dristede sig til at blive deres Lovermænd.

Hvorfor bliver nogen fra Lendum sogn viet i Aasted kirke? Forklaringen må søges i at præsten i Aasted, Søren Bloch, er Provst og han må tage sig af ekstraordinære sager i provstiet. Hult lå i nærheden af det vi i dag kender som Stokholmvej.

Kilde: Aasted sogns kirkebog 1654 – 1891



Kvissel - Ravnhøj VVS aps



Carsten Kristensen
Aut. G.V.S Mester

Follerhusvej 1, Ravnhøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39

SØREN'S



AUTOVÆRKSTED . TLF. 98 48 47 38

Mejerivej 1 · Ravnhøj

SALG OG REPARATION AF ALLE BILMÆRKER