

SKRÅ-EN



Lokalbladet for Fællesvirke Vest
Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted
Nr. 84 - marts 2013

SKRÅ-EN

SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Forsiden

Atter har vi fået lov at vælge et billede til forsiden af Skråen, blandt Jens Larsen mange fine tegninger. Vi har valgt Skovspurven, en fugl vi ser dagligt, og som mange gange bliver forvekslet med Gråspurven. Selv om de ligner hinanden meget er det nemt at skelne dem fra hinanden. Skovspurven har en sort plet på kinden og brunpande og isse, hvor Gråspurven har grå isse. Skovspurven kommer gerne i vore haver og til vore foderbrætter om vinteren.

Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Orla Thomasberg, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 3. maj 2013.

Indhold

Fra redaktionen	4
Nyt fra spejderne i Ravnshøj	5
Kvissel Ravnshøj IF	6
Spændende oplevelse i Kvissel Pensionistforening	8
Bogbussen - den må vi skønne på	9
KFUM nytårskur	10
Om indvandrere	11
Pilgrimsvandring på Caminoen	12
2012 i Skærum Lokalhistoriske Arkiv	14
Nyt fra Skærum	15
Af Aasted Sogns historie	16
Lokal-kalenderens øvrige begivenheder	18
Lokal-kalenderens faste arrangementer	19

**Den rullende
gardinforretning...**

- kommer gerne til Dem, såvel dag som aften, helt uforpligtende naturligvis.
Se hele udvalget i rette omgivelser, hjemme hos Dem selv!
Få ideerne hos...



Gardinbussen ApS **98 43 11 88**

v/Preben Vestergård, Hjørringvej 237, 9900 Fr.havn. www.gardinmanden.dk

Fra redaktionen

Hvor har vi det dog fra?

Ja, sådan sagde Preben Kristensen en gang i en sketch om vores dronning. Samme spørgsmål stillede Jens fra Ravnshøj også, da han og jeg forleden stod og talte om Skråen. Jens ville vide, hvad vi i redaktionen gør for at få artikler i Skråen.

Absolut et relevant spørgsmål, som Jens her stillede. For det er ikke altid helt nemt at skaffe stof til bladet. Heldigvis er der foreninger som uopfordret sender stof til Skråen. Det kan være beskrivelse af arbejdet i foreningen, afholdte/kommende aktiviteter og meget andet. Og det er vi rigtig glade for i redaktionen. I andre tilfælde tager vi kontakt til foreninger, som vi mener, har noget "på hjerte" – noget som kan være interessant for medlemmer og andre at læse om. Når vi tager emnet op, så er det fordi vi i redaktionen meget gerne hører fra jer: foreninger, læsere og i det hele taget alle som har noget, som man gerne vil fortælle om. Og husk, at Skråen er et godt medie til eksempelvis at skabe interesse for din forening – og måske få nye medlemmer.

Det er ikke så vanskeligt. Når du har noget stof, som du gerne vil have med i bladet så send en mail eller ring til et af medlemmerne i

redaktionen. Redaktionen hjælper gerne med praktisk skrivearbejde. Her er et par mailadresser og telefonnumre som du er velkommen til at bruge:

Jørgen Steengaard

js@steengaard.eu
Mobil: 21 25 48 42

Ove Christensen

ove@skolely.dk
Mobil: 28 19 93 74

Alice Schneider

aliceschneider534@yahoo.dk
Mobil: 23 46 85 37

Lasse Tyron

lasse@nisbethtyron.info
Mobil: 24 25 01 56

Orla Thomasberg

otho@io.dk
Tlf. 98 48 43 80

Nina Hoel

ninahoel@nordfiber.dk
Mobil: 42 27 95 05

Nyt fra spejderne i Ravnshøj

Af Carsten L.

Her er lidt om hvad vi laver i øjeblikket. Vi er stadig 12-15 unge spejdere, der mødes hver anden mandag og laver en del basis mærker her i den kolde tid.

Vi skal på vintertur og sove ude i minus 10 grader fra fredag til søndag, hvor der vil blive lavet mad over bål, forskellige opgaver og løb, ellers skal vi til Jørgen og lave strandstole, som skal sælges på Loppemarkedet.

Vi skal en tur på Brandskolen i Hvims, hvor vi kan prøve at være Brandmand, vi håber at kunne komme på klatrevæg i FFK centret. Vi skal have lavet et bord til vores hjemmelavede bageovn.

Siden vi i 2012 var på lejr sammen med 37 000 andre spejdere, har de på demokratisk vis stemt om, hvad de helst ville lave på sommerlejer, de har valgt, at vi skal på kanotur i år, bare vores gruppe i uge 28, måske på Gudenåen.

Erling Christensen Møbler A/S

Hørnstedvej 342, Hørnsted, 9870 Sindal . Tlf. 98 93 61 55 . Fax 98 93 69 55

MØBLER . TÆPPER . TRÆGULVE . GARDINER . FARVER . HVIDEVARER
BRUGSKUNST . BELYSNING . KØKKENER . BAD . TOTALINDRETNING

Kvissel Ravnshøj IF

Af Bestyrelsen i KRIF

2012 har været et udfordrende år for Kvissel/Ravnshøj Idrætsforening. Økonomien skulle genoprettes, samtidig med, at vi jo gerne vil tilbyde en bred palette af tilbud for egnens børn og voksne. Vi er faktisk lykkedes med begge dele, selv om der har været nogle bump undervejs.

Halfesten

Halfesten blev aflyst på grund af svigtende tilmelding. Vi havde her nogle kontraktlige forpligtelser ift. Musik, men det blev af festudvalget vurderet, at det var bedre at aflyse med begrænset underskud, end at gennemføre festen med fare for et større underskud.

Vi fik i bestyrelsen efterfølgende mange tilkendegivelser fra folk der ikke lige havde købt billetter af forskellige årsager, og der var mange der undrede sig over aflysningen. Vi vil derfor opfordre til, at dem der er interesserede fremadrettet, sørger for at få købt billetter, så festudvalget har noget at arbejde med. Der er pt. ikke planlagt halfest i 2013, men det kan der måske ændres på...

Der blev sidst på året afholdt en "Aktivfest" i gymnastiksalen. Der var ca. 70 gæster, og de havde en meget sjov aften. Dette arrangement vil vi arbejde på skal være

en tradition i KRIF, og gerne med endnu flere deltagere.

Vindmøller

Et at årets store samtaleemner var vindmøller ved Kvissel Brænding. Her indgik KRIF en aftale med Eco-partner, om et sponsorat såfremt møllerne blev rejst. Størelsen af sponsoratet var 75.000 kr. hvert år i 10 år.

Det faldt nogle for brystet, at vi gjorde det, og der blev kastet anklager om mafia lignende metoder, bestikkelse osv. i luften. I bestyrelsen havde vi den holdning, at når der kommer et firma og tilbyder os et beløb i den størrelsesorden, så kunne vi ikke sige nej. Der var INGEN krav om modydelse, det eneste var en accept af, at Eco-partner måtte offentliggøre aftalen.

Om møllerne var en god ide eller ej, eller om de konsekvenser/goder det i øvrigt kunne få for lokalområdet forholdt vi os helt neutrale overfor. Nu blev det ikke til noget, og så må vi jo bare arbejde videre med at, skaffe midler til at drive en god idrætsforening.

Rock i Frederikshavn

Eller Rockparty som det også kaldes, har involveret mange fra KRIF i de sidste mange år. Det har været en meget indbringende aftale for

foreningen over tid. De sidste par år har det dog været lidt småt med indtægterne fra den front. Vi skulle derfor i bestyrelsen forholde os til, om vi ville fortsætte eller skulle trække os ud.

Sportens Venner Frederikshavn, som er den forening der arrangerer Rockparty, blev tidligere drevet af ildsjæle fra KRIF, GIF og Frederikshavn Bulldogs. For et par år siden trak Frederikshavn Bulldogs sig, og Gærum fulgte efter i år, så reelt er der nu kun KRIF tilbage. Vi blev præsenteret for en plan, med nye samarbejdspartnere og et spændende nyt koncept, og valgte derfor i bestyrelsen at give Rockparty

en chance. Arrangementet finder sted 8. juni 2013, så sæt et stort kryds i kalenderen.

Vi får brug for en masse hjælpere, og vil derfor opfordre til, at hvis I skulle have lyst til virkelig at hjælpe klubben, så skriv en mail til KRIF (claus.rendeman@stambordet.dk). Som en del af det nye koncept er foreningen sikret økonomisk gevinst ved at deltage.

Hjemmeside

Husk klubbens nye hjemmeside www.kr-if.dk Her kan I finde nyheder og nyttige oplysninger. Har I input så brug den link der er på hjemmesiden.

Jørgen Jørgensen
Oliefyr Service

Vestermarksvej 45, Kvissel
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 48 46 98

Mobiltlf. 40 41 46 98

Spændende oplevelse i Kvissel Pensionistforening

Af Nina Hoel, Kvissel

Den 31. januar afholdt Pensionistforeningen både fællesspisning og foredrag. Foredraget blev afholdt af forhenværende tolder Egon Nielsen, som havde utrolig mange spændende oplysninger om storsmugleren Thorkild Løndahl Therkelsen (med nyt navn Isidor Hardstein) som startede sin smugler "karriere" allerede i Skoletiden.

Egon Nielsen har skrevet en bog om sin tid som tolder her i Nordjylland, og bogen er rigtig god at læse, især fordi han har fået rigtig mange oplysninger fra beboere, der kendte Thorkild Løndahl særlig godt, og tilsyneladende har alle på det tidspunkt været interesseret i de varer, som Thorkild fik slæbt hjem efter sine togter, som både foregik i Norge, Sverige, Po-

Mejling Landhandel

V/ Lisbeth Hansen
Hjørringvej 305

Tlf. 22 44 43 19

Lej en pølsevogn

Stubfræsning

Græsslåning

Bogbussen – den må vi skønne på

Af Jørgen Steengaard

len og sågar også Italien og andre sydeuropæiske områder.

Egon Nielsen fortalte levende og interessant om sine spændende oplevelser med smuglerne i Nordjylland – og det var rigtig sjovt at høre flere af deltagerne fortælle om deres kendskab til Thorkild.

Egon Nielsen har været i Fjernsynet for et stykke tid siden, nemlig da Toldvæsenet fik "fanget" de smuglere, der holdt til i Ålbæk. Jeg har desværre ikke selv set/hørt denne udsendelse, men den blev set af min søn – så selv unge mennesker opfatter smuglerhistorier som mægtig spændende.

Tak for en rigtig dejlig oplevelse

Troligt kommer bogbussen hver uge. Hvor dejligt at der dog er én servicefunktion der fungerer i oplandet. Bussen er fyldt med spændende bøger, CD'er, film m.m. Og skulle der mangle en bestemt bog – ja, så sørger det venlige personale for, at den bliver skaffet til dig. Det er da nemt – og så sparer man tid og dyre kilometer ved ikke at skulle helt til Frederikshavn.

Og husk også at der er masser af bøger til børn. Her kan du se, hvornår bogbussen kommer til dig:

Kvissel

Hver mandag fra kl. 17.40 til 18.15. Holder ved Mejlingvej 3.

Ravnshøj

Hver mandag fra kl. 18.20 til 19.00. Holder ved kholen.

Skærum

Hver onsdag fra kl. 16.00 til 16.50. Holder ved legepladsen.



KFUM nytårskur

Af Karen Christensen

Sædvanen tro, har vi igen i år afholdt Nytårskur hos spejderne. Alle inviterede er grupperådet og frivillige hjælpere og naturligvis spejderlederne. Vi holder Nytårskur for at påskønne det store frivillige arbejde der på forskellig vis gøres i Gruppen.

Den 11. januar var vi 26 samlet i spejderhuset, til en hyggelig aften. Hvor vi spiste sammen, og lod snakken gå på kryds og tværs af alder og tilhørsforhold. Hvert år får vi lov at lytte til en nytårsappel. I år var det således Lone fra Skærum, der havde fået til opgave at sige noget til forsamlingen.

Det gjorde hun så på en noget speciel måde, idet hun gennem power point billeder og fortælling tog os med på en lang og spændende vandring i Spanien. Lone var i efteråret på pilgrimsvandring på Caminoen. Rigtig spændende var det at se og lytte til. Tak for det Lone.

Mange sange fra spejdersangbogen blev det også til, og ind imellem der blev også tid til at drøfte spejderarbejde

Det er således, at der i flere år har været mange der har efterspurgt, om ikke børnene kunne blive spejdere et år tidligere end 1. klasse. Vi

har hidtil ikke syntes, at vi havde kræfter og ledere nok til at klare dette projekt. Men nu ser det ud til at et par friske unge mennesker vil påtage sig at gå ind i gruppen og starte for denne aldersgruppe. Vi glæder os over at der til stadighed er tilgang til det frivillige arbejde, og ønsker god vind fremover med projektet.

Stor TAK til alle
Spejderne Ravnhøj / Skærum
Gruppen



Kvissel Tømrersjak ApS

Brug dit lokale tømrersjak. Vi er klar med løsning af små som store opgaver.

Ring til os. Vi giver gerne et godt råd eller et uforpligtende tilbud.

Se nærmere på www.kvisseltoemrersjak.dk
Østermarksvej 15, Kvissel
Tlf.: 2032 7009
leif@ksjak.dk

Om Indvandrere

Af Orla Thomasberg

Debatten om vi skal tillade indvandring i vort land går livligt, og mange gange er standpunkterne endog meget markante. Om det også har været tilfældet i ældre tid ved vi ikke, men stednavne i vort sogn fortæller os, at der er kommet indvandrere hertil, og at de har bosat i sognet.

I kirkebogen kan vi se noteringer som fortæller os om indvandring, og at indvandrerne havde tænkt sig at blive en del af lokalsamfundet.

I 1862 finder vi stednavnet Svenskerhuset på Skjortholt hede (Lundholmvej).

I 1866 er navnet ændret til Gustavsborg på Skjortholt hede, så vidt vi ved bærer ejendommen stadig navnet Gustavsborg. Navnet er efter svenskeren Gustav Nielsson,

På Rosenhøjvej har vi i 1823 stednavnet Lybeckhuset (altså tysk stavemåde) det er senere skrevet Lybeckkerhuset. Senere ser vi at der skrevet Lybækhuset, men i 1880 er slet og ret skrevet Lybæk. Det stednavn vi kender i dag.

Endelig ser vi i 1815 navnet Tyskerhuset i Kvissel, hvor det har ligget ved vi ikke, men der har sikkert boet tyskere eller måske er huset opført af en tysker. Måske har navnet en helt anden oprindelse som vi ikke kender til.

Kilde: Aasted sogns kirkebog 1654 – 1891



Ager Christensen Tømrermester

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34
E-mail: ac@nordfiber.dk

Pilgrimsvandring på Caminoen

Af Lone fra Skærum - e-mail: mosen47@gmail.com

Hvor sover jeg i nat og hvad bliver min aftensmad?
Hvad vil min dag bringe og hvilke mennesker møder jeg i dag?

Hver dag på min 800 km. lange vandretur stillede basale krav og alle dage var vidt forskellige. Det tog 5 uger og min rygsæk blev "mit hus". Jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville gennemføre og nå frem til den hellige by Santiago de Compostella, men nogle gange kunne jeg dog konstatere sige til mig selv "hvad er det lige du har gang i"?



Den morgen (efter at have gået over Pyrenæerne smukke bjerge) hvor jeg øm i hele kroppen vågnede op sammen med 110 andre vandrer i en stor klosterbygning : lyset blev tændt kl.6 og stille musik lød - alle var i gang med at pakke og gøre klar og være af sted inden kl.7. Efter en nat på en tynd madras i en jern køjeseng og med diverse snorkeri tænkte jeg lige tanken og alligevel fortsatte jeg sammen med 190.937 mennesker fra hele verden, der i 2012 gik pilgrimsvandring tværs igennem Nordspansiens forskellige regioner. Nogle gik de sidste 100 km. for at nå frem til Santiago de Compostella og andre gik 14 dage og vendte måske tilbage igen næste år for at tage en ny tårn.

Jeg startede i Frankrig og vandrede mellem får og heste over bjergene til Spanien. Fortsatte gennem vidt forskellige landskaber og oplevede højsletten Mesedaen med de endeløse kornmarker, gik i vinmarker og fik af en gammel vinbonde tilbudt "saftevand" (blandet vin og vand, der smagte som sur ribssaft), så kunne jeg da drikke det fra min vandflaske. I det hele taget være opmærksom på sin mad -og væskeindtagelse , kroppens muskler og føddernes tilstand var uhyre vigtig. Alle jeg mødte erfarede på egen krop, at på så lang en vandring vil der altid være et eller andet og så må man justere, så kroppen får det bedre.



Mine smagsanser blev brugt til diverse mad og drikke og synsmæssigt var det smukke landskaber igennem små landsbyer og store vigtige byer, der har sat sit præg på pilgrimsvejen (Caminoen).

"Buen Camino" hilste alle vandrere på hinanden. Det betyder god rejse/tur og for mange lokale har pilgrimmene i mere end 1000 år været en del af kulturen. Jeg mødte en fårehyrde med sin store flok får og da han passerede mig og sagde "buen Camino" kunne det være et tidsbillede, der også kunne være foregået i middelalderen. At vandre ad veje og uvejsomme stier, hvor millioner af mennesker før har gået sæt-

ter tingene i perspektiv. Samtidig gør det at vandre det til en proces, hvor det er selve vandringen der mere bliver målet end at nå frem. Jeg har undervejs mødt så mange interessante mennesker fra hele verden og haft dybsindige samtaler midt i det hele. Andre gange har jeg også vandret sammen med andre i dyb tavshed og atter andre gange for mig selv, hvor ikke et menneske var i sigte. Jeg har overnattet de mest utrolige steder og lært at være taknemmelig for det min dag bød mig.

Selv om det til tider var hårdt for både krop og sjæl (også vejrmæssigt) bød denne vandring mig på så mange uforglemmelige oplevelser, at jeg kalder det en dannelses -og livsrejse.

Det er absolut anbefalelsesværdigt og jeg hjælper gerne med råd, hvis der er nogle der påtænker at kridte vandreskoene og tage på eventyr.



2012 i Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Af Linda Rath

”Det Bette Arkiv” har i 2012 haft åbent på 20 arkivaftener samt et par fremvisninger derudover. Vi har ikke haft så mange besøg i arkivet i 2012, men vi har modtaget en del henvendelser på mail fra især slægtsforskere, som vi har hjulpet med oplysninger om deres aner. Årets arkivudflugt i august havde 24 deltagere, og målet var Dybdalen. Vi mødtes vi ved Bondgårdsvej 7 og gik en lidt længere tur. Undervejs hørte vi blandt andet om Degneboligen, en tidligere festplads, en skydebane, gamle hul-sten og selve dalen.

Vi sluttede turen med kaffe i Bodil og Gunnars havetelt, hvor der var flere fortællinger fra og om Dybdalen samt mulighed for at se nærmere på fotos og tegninger fra aftenens emner.

Vejret var som sædvanlig med os - den eneste byge kom, mens vi drak kaffe, og vi kunne gå hjem i tørvej.

Af årets indleveringer kan jeg nævne en stor mængde billeder fra Skærum børnehaven og ungdomshus, lidt materiale om, og en akvarel af Hans Bendix, en protokol fra Skærum spejderne, en del fotos og et opklæbet kort over Skærum og omegn, der har været brugt i Skærum skole.

Vi arbejder også på at få overspillet videobånd og smalfilm til DVD, så de kan vises fremover.

Jeg vil gerne opfordre til, at andre foreninger også afleverer udskrevne protokoller til arkivet. På den måde er byens historie samlet, og I risikerer ikke, at en protokol bliver glemt og forsvinder, når den har ligget ubrugt i mange år. I kan jo altid komme og slå op i dem, hvis I får brug for det.

Vi kunne også rigtig godt tænke os at få nyere billeder - skolebilleder eller fotos fra arrangementer - indleveret med oplysninger om anledning og personer på billederne. Husk, at vores hverdag også bliver historie engang, og så er der noget til vores efterkommere.

I arkivet er vi lige nu spændt på, hvor længe vi bliver i de lokaler, vi har nu. Borgernes hus er sat til salg, og Sogneforeningen og Spejderne arbejder på at få godkendt et Aktivitetshus i det tidligere ungdomshus. Hvad en eventuel flytning vil medføre, ved vi ikke endnu, men vi regner med at det bliver afgjort i løbet af foråret.

Nyt fra Skærum

Af Alice Schneider

Skærum Sogneforening

Søndag den 10. februar afholdt Skærum Sogneforening den årlige fastelavnsfest i Borgernes Hus. Der var mødt 28 børn og 28 voksne op.

Børnene morede sig flittigt med at slå katten af tønden. De voksne drak kaffe og spist hjemmebagte fastelavnsboller til.

Det blev en rigtig god eftermiddag.

Generalforsamling

Mandag den 11. februar holdt Skærum Sogneforening ordinær generalforsamling.

Der var mødt godt en snes medlemmer op - måske kom der ikke flere fordi generalforsamlingen var blevet flyttet i henhold til pjecen på Skærum Info.

Der blev valgt en dirigent og alle ordinære valg blev genvalg - således, at Jesper Mygind stadig er formand og Jesper Stokholm er kasserer.

Kontingentet blev ikke forhøjet, og der var god ro og orden under hele mødet - som dirigenten takkede for.

Borgernes hus

På en ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2012

blev det bestemt, at Borgernes Hus skulle sælges.

Der var mødt 24 andelshavere op, og der var 20 som stemte for salg af huset.

Grunden var økonomiske problemer, da det ikke har været lejet ret meget ud de sidste par år.

Vandværket

Skærum Vandværk holder ordinær generalforsamling den 19. marts kl. 19.00 i Borgernes Hus.

Af Aasted Sogns historie

Af Orla Thomasberg

Fæsteboliger

Frem til landbrugsreformerne sidst i 1700-tallet var det godserne der ejede jorden, og bønderne var kun fæstere på de gårde, de drev. De skulle ud over at betale afgifter, og arbejde på godset også holde de fæstede gårde eller huse i god stand, måske endda forbedre dem.

Vi ser i Herredstingbogen at det ikke altid lykkedes særlig godt, og fæsteren måtte derfor forlade fæstet.

9. juli 1627 er der retsmøde over et syn for brøstfældighed på Niels Nielsens hus i Vejerbakken og Laurits Erichsens hus på Starbakken. Synsmændene var begge stederne i går for tre uger siden, og da så de først Niels Nielsen, Vejerbakkens bolig og hus. Der stod vind og vrang på nogle støtter, og var meget taglam, og var nogen spær sønder der i. Desuden så de hans lade som stod vind og vrang, og var meget taglam, og var skåren bøgetømmer der ud i. Der var ingen udhuse på samme bolig, uden et stykke nedfalden jordhus. Så de syntes ikke, at ikke nogen kunne hjælpe sig i nævnte huse, på samme bolig, før de bliver bygget af

ny, så de syntes at fornævnte huse var brøstfældige og ville koste 12 Slettedaler at istandsætte.

Samme dag var de på Starbakken og så fornævnte Laurits Erichsens huse. Først hans rollings hus. Det var meget taglam, og var så godt som øde på taget, og tømmeret var råddent, og hugget i den største part i samme hus. Desuden så de 2 små forfaldne fæhuse, taget var af jord, så det syntes dem, at ingen kunne hjælpe sig i samme huse på samme bolig uden at de bliver bygget på ny, og de syntes at brøstfældigheden der ikke kunne opbygges, og færdiges ringere end 15 Slettedaler. Hvilket de afhjemlede som et fuldt syn.

Efter at der i dag, er bevist med synsvidner, at Laurits Erichsen og Niels Nielsen ikke har holdt deres boliger, som de beboer i hævd og bygning, som det bør sig efter Recessen, begæres der dom her på. Laurits Erichsen og Niels Nielsen er ikke mødt til retsmødet ej heller eller nogen på deres vegne, for hermed lovligt at undskylde, hvorfor der på blev på sagt med rette.

Vidste jeg ikke rettere her på, at kunne sige, end at fornævnte

mænd har forbrudt deres fæste efter Recessen.

30. juli 1627 er der igen retsmøde om brøstfældigheden på Starbakken og Vejerbakken, hvor Laurits Erichsen og Niels Nielsen er tilstede, og forklarer, at de gerne vil rette op på manglerne, efter bedste evne. Der bliver dog ikke ændret på dommen, de har forbrudt deres fæste og må forlade stederne.

Hårde domme for de to fæstere synes vi i dag. De bliver sat ud af deres boliger. Hvor skulle de gå hen? Vi ved det ikke.

Kilde: Herredstingbogen for Vennebjerg Herred.

Lokal-kalenderen

Øvrige begivenheder

Kvissel Borgerforening

Søndag den 23. juni: Sankt Hans

Lørdag den 10. august: Byfest

Søndag den 11. august: Børnedag

Søndag den 11. august: Bål

Søndag den 17. november: Julebanko

Søndag den 1. december: Juletræstænding

Bemærk: Ved fremvisning af dit medlemskort er der ved arrangementer en fordel.

Få yderligere info på www.kvisselborgerforening.dk hvor du kan følge med i hvad der sker og hvor det sker.

Kvissel Pensionistforening

8/4: Banko Spil - kl. 13

18/4: Fællesspisning - kl. 12

18/4: Foredrag Pilgrimsrejse - kl. 10

17/5: Udflugt

17/5: 35 års jubilæum

Hver tirsdag: Line dans - kl. 10 og kl. 13

Hver mandag: Udendørs petanque - kl. 10 - når vejret tillader det

Mandage, onsdage og fredage: Morgenbadning - kl. 7.30

- Vi mødes ved Lægehuset og Stationen - badningen sker i Rønnehavnen

Ravnshøj Centret

Hver 3. tirsdag i måneden: Banko - kl. 13

Hver onsdag: Hyggedag i Centeret - kl. 13

Onsdag aften: Præmie whist - kl. 19

Lokal-kalenderen

Faste arrangementer

Egnsarkivet for Aasted Sogn

Kælderen under Ravnshøj skole.

Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.30

juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.

Åbent: 14. og 28. september, 12. og 26. oktober, 9. og 23. november og 7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - 21.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum

Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.30

Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-21.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben

Hver onsdag kl. 19.00-22.00 - alle er velkomne.



Kvissel - Ravnhøj VVS aps



Carsten Kristensen
Aut. G.V.S Mester

Follerhusvej 1, Ravnhøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39

SØREN'S



AUTOVÆRKSTED . TLF. 98 48 47 38

Mejerivej 1 · Ravnhøj

SALG OG REPARATION AF ALLE BILMÆRKER